

Jag heter Ulrika Mjöhagen och gick på International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet 2003-2006. Jag kommer från Gävle och valde IB framförallt för att jag själv kunde "anpassa" utbildningen så mycket (ville kunna kombinera att läsa både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen) och för att jag tyckte engelska var så roligt! Hade nog då också en tanke om att kanske plugga eller arbeta utomlands och då lägger ju IB en jättebra grund.

Från IB tog jag med mig väldigt mycket. Bl.a. bra studieteknik inför studierna på universitet. Dessutom andra bra lärdomar inför det kommande vuxenlivet - hur viktigt det är att fylla livet inte bara med plugg/jobb utan också tid för återhämtning och att ha roligt (som att dansa juldans med sina lärare). Jag tyckte också att alla lärare var väldigt inspirerande och engagerade och det tror jag påverkat min inställning till att lära. En bonus är förstås också några riktigt fina vänner som jag fick under IB-tiden.

Jag har efter gymnasiet studerat till psykolog i Uppsala. Blev klar för ett år sedan och pendlar nu till Gävle där jag jobbar som psykolog på en Allmänpsykiatrisk Öppenvårdsmottagning. Till er nuvarande IB-elever: Visst är det slitigt ibland på IB, men jag tror att ni kommer känna när ni är klara med de tre åren att ni har en väldigt bra grund att stå på inför fortsatta studier eller arbete. Glöm inte att göra sånt som bara är roligt, ta pauser i plagget och försök att hitta sätt som gör det roligt att plugga i sig! Som jag minns det fanns det bra möjligheter för just det på IB-programmet. Lycka till!

