



Jag heter Simon Krantz, är från Ljusdal, och jag gick på International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs (2005-2008)

Anledningen till att jag valde IB

Framför allt så älskade jag engelska över allt annat i grundskolan, jag var trött på Ljusdal och såg en chans att bryta mig fri och prova något nytt.

Detta har jag med mig från IB

Flytande engelska, vana att inta information och plugga akademiskt, likasinnade vänner (Jag tror nämligen att IB-programmet lockar människor som "går sin egen väg") och eftersom jag flyttade till studentkorridor för att plugga så har jag fått hela den här "ta hand om sig själv och sitt hem"-biten i ett tidigt skede i livet.

Postgymnasial utbildning

Jag fick ju aldrig något diploma tyvärr, men jag läste upp det som saknades på komvux och fick mvg i alla de ämnena utan särskild ansträngning. Tro mig, efter IB är ingen annan utbildning svår. Har även läst universitetskurser på distans (för mitt eget höga nöjes skull), tagit truckkort och jobbat i Norge ett år (bra betalt, lätt att få jobb) samt åkt på språkresa till Japan i några månader.

Nuvarande sysselsättning / yrke

Just nu jobbar jag på telefonsupport för läkemedel och vikarierar för lärare på en skola när det behövs.

Budskap till nuvarande IB-elever

Skjut inte upp för mycket. Börja med de stora grejerna (Extended Essay, Historical investigation o.s.v.) i tid så kan ni hälsa på och skratta åt de som inte tog det rådet när de får panikångest över insikten att det tar mer tid än man tror.

En kul grej att göra som CAS är ju att gå buggkurser. Det finns en dansklubb i Bollnäs som heter Nimbus, anmäl er dit vettja!