





Jag heter Jessica Enlund, jag gick på International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs 2005-2008 och är född och uppväxt i Gävle.

Internationella Engelska Skolan öppnade en skola i Gävle samma år jag skulle börja 8:an, detta ledde till att jag bytte från min dåvarande skola till den, där utbildningen skedde till 50 % på engelska. Detta tyckte jag, som sedan länge förstått att jag skulle bo och jobba utomlands, var ett fantastiskt koncept och IB blev därför en logisk förlängning av detta val.

I och med IB blev engelskan en naturlig del av min vardag, vilket jag tror gjorde det enklare för mig när det var dags att börja studera utomlands. Dessutom tror jag att möjligheten att flytta hemifrån, bo i egen lägenhet, ta hand om mig själv och träffa vänner i samma situation har lett till den självständighet som gjort mitt liv enklare på andra sidan jorden.

När IB var slut var det, efter några års resande och ströjobbade i Europa, dags att äntligen flytta till Nya Zeeland och gå en kurs i Äventyrsturism, 'Diploma in Adventure Tourism', på Nelson Marlborough Institute of Technology i Nelson. Detta innebar två år av nya underbara adrenalinpumpande erfarenheter i Nya Zeelands helt magiska natur. Jag fick utbildning för att bli instruktör eller guide inom fjällvandring, mountain biking, forsränning, bergs- och sportklättring samt skidåkning. Denna kurs har lett till att jag, de senaste två åren, kunnat jobba som glaciärguide,

klättringsinstruktör, instruktör inom flera olika utomhusaktiviteter med barn och ungdomar samt skidlärare.

Vill man bo och jobba utomlands så innehar man på IB en hel guldgruva av information i och med alla lärare, det är få förunnat att ha tillgång till förstahandsinformation angående länder och skolor såsom vi IB-elever har och har haft. Att ta den chansen och ta reda på så mycket man kan så länge man kan är nog en rekommendation jag skulle ge nuvarande IB elever.