



Jag heter Alexandra Eriksson och gick på IB i Bollnäs mellan 2004 och 2007. Jag är född och uppvuxen i Bollnäs, så jag bodde hemma hos IB kordinator Margareta Ericsson (mamma!) under gymnasiet.

Anledningen till att jag valde IB var att jag alltid gillat engelska, och funderade på att studera i Storbritannien. IB har väldigt gott rykte utomlands, kanske framför allt i Storbritannien.

Jag har mycket att tacka IB för. Först och främst tre underbara år med en fantastiskt trevlig klass! Men dessutom har principer jag lärt mig på IB lagt grunden för mycket av det jag gjort i min vidare utbildning. Framför allt hur man skriver utredande uppsatser, labrapporter samt kunskapsteori och kritiskt tänkande har återkommit under de fem åren som gått. Hur man planerar stora projekt och planerar sina studier är också viktiga verktyg för universitetsstudier.

Sedan jag tog studenten 2007 har jag tagit en kandidatexamen i Experimental Psychology (BA, hon) vid Oxford University. För tillfället läser jag Graduate Entry Medicine, vid Warwick University. Det är en fyraårig läkarlinje för studenter med en tidigare kandidatexamen i bagaget. Jag är i mitt tredje år nu, så om allt går som det ska är jag färdig läkare 2014. Jag bor i Leamington Spa, och har precis gift mig med Tobias Eriksson som också gick på IB i Bollnäs (han doktorerar i fysik vid Warwick university).

Till alla nuvarande IB-elever skulle jag vilja säga: Ta vara på den här tiden! Att gå på IB är fantastiskt roligt, men det är också en möjlighet som kan öppna dörrar för framtida studier. Lycka till med exams - de är inte så farliga som det verkar!